



**Rondom Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus  
Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.183 Vrijdag 5 september 2025**

***Bereikbaarheid van onze parochie***

Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen  
zijn we bereikbaar via 06-10490088



***Contact met het pastoraal team***

Wilt u graag in contact komen met een van de leden van ons pastoraal team, pastoor Ronald van Bronswijk of pastoraal werkende Giny van der Korput, aarzelt u dan niet dit te doen. Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer **06-10490088** of via ons parochiesecretariaat: Tel: 0162-682303 of e-mail: [info@naardekerk.nl](mailto:info@naardekerk.nl)



**DE  
ZONNE  
BLOEM**

***Caritascollecte 13, 14 en 21 september voor de plaatselijke afdelingen van De Zonnebloem Caritasinstelling VHP***

De Nationale Vereniging De Zonnebloem zet zich in voor zieken, hulpbehoevende ouderen en mensen met een beperking vanaf 18 jaar, zodat zij kunnen deelnemen aan sociale activiteiten. Zij maakt zich sterk voor de toegankelijkheid van gebouwen en attracties, organiseert vakanties en bootreizen en ondersteunt de afdelingen in het hele land.

In onze parochie zijn vrijwilligers van drie plaatselijke Zonnebloemafdelingen actief. Ze gaan bij hun 'gasten' thuis op bezoek en organiseren bijeenkomsten en uitjes om eenzaamheid te voorkomen.

Iedere afdeling heeft een eigen programma, zoals een picknick in de buitenlucht, een dagje uit naar een attractie of een museum, pannenkoeken eten, een boottocht en bingo- en muziekmiddagen.

Hierbij zijn vooral de sociale contacten belangrijk, want die zijn niet altijd vanzelfsprekend als je zo vaak aan huis gebonden bent.

U steunt dit mooie vrijwilligerswerk in onze parochie door uw bijdrage in de caritascollecte in de kerken van de Vijf Heiligen Parochie: op **13 september in Terheijden, 14 september in Made en 21 september in Wagenberg**. Hartelijk dank voor uw gift.

## **Reis van hoop**

Samen zijn we op weg gegaan door nieuwe stappen te zetten, op weg naar een toekomst die deels onbekend is. We spreken over een kerk die erop uitgaat, die niet bang is zichzelf te laten zien en horen in een samenleving die niet langer christelijk is. We spreken dan over een missionaire kerk, maar de weg daar naartoe is nog veel belangrijker.

Deze weg is een Reis van Hoop! In zes bijeenkomsten geeft de werkgroep Missionaire Parochie presentaties over de thema's: gastvrijheid (hoe worden wij een uitnodigende kerk), huis van gebed (identiteit), de Heilige Geest, cultuurverandering, leiderschap en naar buiten gaan. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Reis je met ons mee? Twee maal per jaar starten we met nieuwe bijeenkomsten.

Aanmelden: [info@catharina-parochie.nl](mailto:info@catharina-parochie.nl)

### ***De kracht van de Missionaire Parochie, verbeeld in drie sleutels aan een ring.***

De ring is de eucharistie, de bron en het hoogtepunt van ons christelijk leven. De sleutels zijn beste principes van leiderschap, evangelisatie als prioriteit, inspiratie van de H. Geest.

### ***Verrijzeniskerk, Vondellaan 43 Oosterhout:***

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 11 sept. (reserve 13 sept.) | Gastvrijheid.              |
| 25 sept. (reserve 27 sept.) | Huis van Gebed/ identiteit |
| 9 okt. (reserve 11 okt.)    | Cultuurverandering         |
| 22 okt. (reserve 25 okt.)   | Leiderschap                |
| 5 nov. (reserve 8 nov.)     | H. Geest                   |
| 19 nov. (reserve 22 nov.)   | Naar buiten gaan           |



### ***Stichting Met je Hart Drimmelen***

“ Samen eten, samen zijn, samen genieten. Dit geweldige initiatief zorgt niet alleen voor een gevulde maag, maar ook voor een gevuld hart. Dat gun ik iedereen”, aldus burgemeester Boy Scholtze toen hij ambassadeur werd van de Stichting met je hart Drimmelen ( MjHD)

Stichting met je hart bestaat al drie jaar , startte onlangs met haar tiende stamtafel en daarmee werd de 100<sup>e</sup> bijeenkomst bereikt.

Stichting met je Hart voorkomt en doorbreekt de toenemende eenzaamheid van zelfstandig wonende ouderen door er voor te zorgen dat ouderen elkaar ontmoeten aan de maandelijkse stamtafel voor een diner of lunch, maar ook met uitstapjes en activiteiten. Voor vervoer van de deelnemers wordt gezorgd. Dit alles bekostigd door sponsoren en een vrijblijvende bijdrage van de deelnemers.

In Terheijden wordt een dergelijke stamtafel opgezet, met name voor ouderen uit Terheijden, er zijn nog een paar plekken beschikbaar. De activiteiten vinden plaats op donderdag. Voor meer informatie over de nieuw op te richten stamtafel, bel geheel vrijblijvend met Monique Dorigo (06-55064084), die als gastvrouw deze tafel gaat begeleiden. Zie verder: [www.metjehart.nl](http://www.metjehart.nl)



**De mensen gaan erop uit om zich te verbazen, maar aan zichzelf gaan ze zonder verbazing voorbij. (Augustinus)**

**Tijdens de koorrepetitie:  
Dirigent: "De alten zijn in dit stuk de bovenstem". Klinkt vanuit de tenoren: "Dat is thuis ook".**

**Er brandt een vraag in ons hart, een behoefte aan waarheid die we niet kunnen negeren, die ons ertoe aanzet onszelf af te vragen: wat is echt geluk? Wat is de ware zin van het leven? Wat kan ons bevrijden van de gevangenschap in zinloosheid, verveling en middelmatigheid? (Augustinus)**



### **De horizon**

Een vader gaat met zijn zoontje op stap in een weidse vlakte. Het jongetje stelt alsmaar vragen.

Papa, die lijn die we daar in de verte zien, wat is dat? Dat is de horizon, jongen.

De horizon papa, wat is dat? Dat is de plaats waar de hemel en de aarde elkaar raken.

En is er achter de horizon nog iets? Natuurlijk, jongetje,

daar is nog een heel ander land, dat wij nu nog niet kunnen zien. Daar is de overkant. En dan, na lange stilte: papa, hoe komt dat toch, hoe sneller wij stappen, des te meer gaat de horizon achteruit. Waarom komen wij nooit dichterbij? Dat is nu eenmaal zo, jongen. De horizon, daar kom je nooit helemaal bij. Maar papa, waartoe dient de horizon dan? De horizon, jongen, dient ertoe dat we verder blijven stappen.

**Doe een beetje goed waar je ook bent. Het zijn juist die kleine beetjes goed die de wereld overweldigen (Desmond Tutu)**

## Programma Werkgroep ZIJ Najaar 2025

Werkgroep ZIJ (heeft een verhaal) nodigt u van harte uit deel te nemen aan één of meerdere activiteiten die ZIJ voor u organiseert. Onze activiteiten staan open voor iedere belangstellende, voor jongeren en ouderen, gelovigen en zinzoekers, vrouwen én mannen.

### Filmavond: De brief van de paus

In de Laudato Si-film 'The Letter' ontvangt de onlangs overleden paus Franciscus vertegenwoordigers van armen, jongeren, inheemse volkeren en wetenschap om te luisteren hoe zij in hun omgeving door de milieucrisis en de klimaatverandering geraakt worden.



### Programma

Ontvangst tussen 19.00 uur en 19.30 uur  
met koffie en thee  
Korte inleiding op de film  
Filmvertoning 'De brief van de paus'  
Met elkaar in gesprek over de film  
(er is koffie/thee)  
Gezamenlijke nabespreking  
Afsluiting: het Zonnelied van de H. Franciscus

**Wanneer ?** Maandag 15 september 2025

**Waar?** Verrijzeniskerk, Vondellaan 43, Oosterhout

**Hoe laat?** 19.30 uur tot 21.30 uur / inloop vanaf 19.00u

**Door** Lia Rijbroek en Gerrie van Bree (Werkgroep ZIJ)

**Toegang** Gratis (incl. koffie/thee). Uw vrije gave is zeer welkom.



### Johannes Waltherus Rompa, Jan Bioscoop, ondernemer en weldoener (3)

Deze keer richten we de aandacht op de zoon helemaal rechts op de foto van Jan Rompa met zijn drie priesterzonen en dat is zoon Jan.

### Pascha, brood en wijn

Zoon Jan (1917-1994) trad in 1937 in bij de Kapucijnen, hij kreeg de kloosternaam Bertinus, maar werd meestal Bertien genoemd. Hij was in Deurne en Bakel actief binnen de Wik, een organisatie die allerlei activiteiten opzette voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en hield zich ook bezig met het organiseren, samen met een medebroeder, van zogenaamde misweken binnen parochies.

De bedoeling van zo'n misweek was de godsdienstigheid in een parochie weer eens een oppepper te geven en daarvoor werden dan paters Kapucijnen of paters Redemptoristen ingehuurd die daarvoor alle registers opentrokken voor een offensief waarin ook plaats was voor donderpreken. Deze paters logeerden tijdens zo'n week op de pastorie. De pastoor en de kapelaan(s) hielden zich in die week op de achtergrond.

In 1949 was pater Bertinus samen met confrater pater Genesisus in Terheijden voor een dergelijke misweek.

Voor deze misweken maakte pater Bertinus een kerkspel 'Pascha, brood en wijn' om "de heilige mis op een moderne wijze gestalte te geven in een groots geheel zonder inbreuk te maken op het misoffer". Dit spel was een waar spektakel, met zang, dans en instrumentale muziek, samen met een heleboel vrijwilligers uit een parochie en met Bertinus zelf in de rol van Christus. Tijdens de misweek werd er geoefend en aan het eind van de misweek was de opvoering. Het spel werd zo'n 400 keer opgevoerd, ook in Terheijden en in de kerk van zijn broer Ad in Dongen. Vader Jan maakte het tekstboek voor de hoofdrolspeelster Ecclesia, 44 geschreven vellen op perkament. Het kerkspel werd ook vertaald in het Engels, Spaans, Portugees en Indonesisch.



***Annie M.G. Schmidt heeft haar 'Eerlijk duurt het langst' pater Bertien Rompa zijn godsdienstige muzical.***

### **Pax-Christivoettochten**

Pater Bertinus was ook actief in de zogenaamde Pax-Christi voettochten. Deze voettochten werden vanaf 1958 gehouden met als vertrekpunt Den Bosch, later ook Almelo, en waren in eerste instantie bedoeld voor jongens en meisjes die eindexamen moesten doen en studenten met het doel een vreedzame wereld dichterbij te brengen en deze voettochten zijn tot de jaren '80 van de vorige eeuw gehouden.

***De boodschap is eigenlijk: als je wilt, hol jezelf dan niet voorbij in deze wereld, maar sta stil bij de onderbouw ( Pater Bertinus Rompa)***



De deelnemers aan het kerkspel 'Pascha, brood en wijn' in Terheijden, het kleine meisje vooraan is Tonny van Kuijk-Dudok, met dank aan Tonny voor de foto's. Het hoogaltaar is afgeschermd. Het kerkinterieur is nog dat van voor 1958, in dat jaar werd de kerk helemaal wit gemaakt..



***De in een gemakkelijk zittende slobbertrui gestoken pater heeft zijn thuis in het capucijner-klooster te Helmond, maar daar is hij zelden te vinden. Hij trekt van plaats tot plaats, al repeterend en spelend, 's nachts tussen de rekwisieten slapen op een veldbed. "Ik probeer een caravan op de kop te tikken. Dat zou ideaal voor me zijn, want dit is een zaak van vele jaren. Ik heb een wachtlijst die loopt tot 1968. ( Uit de Volkskrant van 28 oktober 1965)***

Pater Bertinus, Bertien, Rompa overleed in 1994 te Helmond, zijn gedachtenisprentje schetst hem als artistiek, fantasierijk, een man met veel initiatieven en volop inzet.

### ***Schaepmannetje, op één been kun je niet staan***

Herman Schaepman ( 1844- 1903) was priester, theoloog , dichter en politicus. In die laatste hoedanigheid was hij een voorvechter van de katholieke emancipatie, als dichter is van hem de tekst van het lied 'Aan U, o Koning der eeuwen' . Op sociaal gebied was hij vooruitstrevend, hierbij geïnspireerd door de encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII, op geloofsgebied volgde hij strikt de lijn zoals die vanuit Rome werd bepaald (ultramontaan)

Het liberalisme was hem een gruwel. In 1880 werd hij als eerste priester tot lid van de Tweede Kamer gekozen en legde samen met de protestantse voorman Abraham Kuyper de basis voor een regering van confessionele partijen, waardoor voorlopig een eind kwam aan de regeringsmacht van de liberalen.

Er was in zijn tijd nog geen echt sprake van een katholieke partij, maar meer een los verband van katholieken die tot kamerlid gekozen waren. Later zou dit uitgroeien tot de Rooms-Katholieke Staatspartij ( RKSP ) , na 1945 werd dat de Katholieke Volkspartij ( KVP) die in 1980 opging in het Christen Democratisch Appel ( CDA) een fusie van confessionele partijen waarbij zich ook de Christelijk Historische Unie (CHU) en Antirevolutionaire Partij (ARP) aansloten.



In de 19<sup>e</sup> eeuw werd er in Nederland flink wat alcoholische drank ingenomen, er waren heel veel kroegen, waarin vaak ook het loon werd uitbetaald en openbare dronkenschap kwam heel veel voor, met alle sociale ellende als gevolg.

Een drankwet moest hier een eind aan maken en tijdens een debat hierover in de Tweede Kamer op 9 mei 1881 kwam een kamerlid op voor de werkman en verklaarde dat een werkman recht had op één borrel. Schaepman reageerde hierop met o.a. het volgende: *“Ik meen te mogen aannemen dat niemand in het gebruik van twee glazen sterke drank per dag een schrikbarend drankverbruik zal zien.”*.

Vanaf die tijd deed het woord schaepmannetje, ook wel schaapmannetje, zijn intrede voor de tweede borrel. Nu klinkt wel als ons gevraagd wordt of we nog een drankje willen:

“Op één been kun je niet staan”.

Het woord Schaepmannetje werd door distilleerderij Schaepman in die tijd uiteraard commercieel uitgebuit.

***Alles, maar ook alles wat het ook mag zijn zal goed komen ( Julian van Norwich)***

### **Verzoek aan God**

Een jongeman vroeg eens aan God hoe lang voor Hem één miljoen jaar was. ‘Een miljoen jaar is voor Mij als een enkele seconde in jullie tijd’. Vervolgens vroeg de jongeman aan God wat één miljoen dollar voor Hem betekende. ‘Een miljoen dollar is voor Mij als één enkele cent voor jullie’.

Toen raapte de jongeman al zijn moed bij elkaar en vroeg: ‘God, zou ik dan alstublieft één van uw centen mogen?’ God antwoordde met een glimlach: ‘Natuurlijk, over één seconde’.

***Ik zocht de stem van God en beklom de hoogste top. Maar God zei: “Daal maar weer af, want bij mensen houd ik mij op” ( John Henry Newman, 1801-1890)***



***H. Franciscus op een glas in loodraam uit de Franciscuskerk te Breda, een foto van het bisdom Breda.***

### **Zaden van vrede en hoop**

Op 1 september was het de Wereldgebedsdag voor de Schepping en die dag is het begin van een hele maand van aandacht voor de roep van de aarde, dan begint het seizoen van de schepping, wat duurt tot 4 oktober, feestdag van de H. Franciscus, een heilige met hart voor de gehele schepping.

Het thema van dit jaar is Zaden van vrede en hoop en werd nog gekozen door wijlen paus Franciscus. Paus Leo XVI roept ons op om 'met gebed, vastberadenheid en concrete acties pal te staan voor de zorg voor de aarde. De paus benoemt de verwoesting van de aarde die we meemaken – ontbossing, vervuiling, verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering en zeker ook de vele oorlogen - en plaatst daar tegenover het visioen van de profeet Jesaja.

***Zo zal het blijven totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud.***

***Het recht zal zich vestigen in de woestijn, gerechtigheid wonen in de boomgaard. Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van rust en zorgeloosheid. ( Jesaja 32, 15-18)***

***Voor gelovigen is milieurechtvaardigheid een plicht die voortkomt uit geloof, aangezien het universum het gelaat van Jezus Christus weerspiegelt, in wie alle dingen geschapen en verlost zijn. In een wereld waar de meest kwetsbaren van onze broeders en zusters als eersten de verwoestende gevolgen van klimaatverandering, ontbossing en vervuiling ondervinden, wordt zorg voor de schepping een uiting van ons geloof en onze menselijkheid.( Paus Leo XVI)***

### ***Diakenwijding in H. Antoniuskathedraal Breda***

Op zondag 14 september 2025 zal bisschop Jan Liesen door handoplegging en gebed Arjen Gernaert tot permanent diaken wijden voor het bisdom Breda. De wijdingsplechtigheid vindt plaats tijdens de eucharistieviering om 15.00 uur in de H. Antoniuskathedraal van Breda.

Arjen ontving zijn vorming en opleiding via Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en Grootseminarie Rolduc. Mocht u bij deze viering en de receptie erna aanwezig willen zijn, wilt u zich dan aanmelden via [secretariaat@bisdombreda.nl](mailto:secretariaat@bisdombreda.nl)

Onderstaande Bijbeltekst heeft diaken Arjan Gernaert gekozen als leidraad in zijn diakenbestaan:

***Niet jij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn.” (Joh. 15, 16)***

#### ***Permanent diaken en transeunt diaken.***

*Een permanent diaken vervult liturgische taken, zoals dopen, huwelijken inzegenen, lezen van het evangelie en preken, voorgaan in uitvaarten, maar is daarnaast ook actief op het gebied van diaconie, het jongeren- of ouderenpastoraat. Een permanent diaken heeft vaak ook nog een betaalde baan naast zijn werk als diaken en is niet gebonden aan het celibaat.*

*Een transeunt diaken ( overgangsdiaaken) is wel gebonden aan het celibaat, deze diaken is op weg naar het priesterschap en ontvangt de wijding als transeunt diaken meestal een jaar voor de priesterwijding.*

### ***Gradus uit Houtakkerveen***

***Oud en slecht ter been  
Was Gradus uit Houtakkerveen.  
Iedere zondag keek hij gewis  
naar de tv- heilige mis.***

***Hij was een zeer gelovig man,  
maar tegen dat de collecte kwam,  
nam hij een kordaat besluit:  
en zette even de televisie uit.***



## ***Kerk in uitvoering***



***Verleden , heden en toekomst in een beeld gevangen. De Maria Magdalenakapel op weg om kerkplek te worden.***



***Maak ons tot bruggenbouwers, die grenzen en ideologieën kunnen overwinnen, die anderen kunnen zien met de ogen van het hart en in iedere persoon een onschendbare waardigheid herkennen. (Paus Leo XIV)***

***De meeste mensen hebben een écht luisterend oor nodig, geen chatbot ( Kitty Herweijer).***

***Het belangrijkste in communicatie is te horen wat er niet wordt gezegd.***





*Al was het dat ik met de tongen van engelen sprak maar ik had de liefde niet, ik was een wrak.  
Al gaf ik jou de mooiste dingen ter herinnering cadeau maar ik had de liefde niet, ik gaf je niets.*

*Liefde, dat is tederheid, liefde is genegenheid. Liefde is een eeuwigheid in een seconde.*

*Al hield het hele land collectes voor een schitterend doel maar het had de liefde niet,  
't was enkel show.*

*Al gaf ik meer om alle mensen dan ik ooit zou kunnen doen maar ik had de liefde niet,  
ik was een rund.*

*Liefde is barmhartigheid en liefde is gerechtigheid. Liefde kost een kleinigheid en is niet te betalen.*

*Al ben je beter dan een ander, al doe je anders dan je bent.*

*Maar je hebt de liefde niet, het wordt herkend.*

*Al leef je enkel voor een ander en geef je alles wat je hebt, maar je hebt de liefde niet,  
dan leef je niet. Liefde geeft het leven zin en liefde is voor iedereen van alles het begin.*

*Liefde is... vul het zelf maar in. ( Herman van Veen)*

## **Vrijdag visdag**

‘Vrijdag visdag’ was heel lang de gewoonte bij katholieken, op die dag werd er geen vlees gegeten. De vrijdag herinnert aan de dag dat Jezus gekruisigd werd, Goede Vrijdag.

Dus was op vrijdag afzien van vlees, een terugkomende vastenactie, waarbij men zich ook kon bezinnen over het intomen van andere verlangens en verslavingen.



Het Griekse woord voor vis, **ichtus**, is een afkorting van Jezus Christus, zoon van God. De vis staat dus min of meer symbool voor Christus.

Op het Tweede Vaticaans Concilie ( 1962-1965) werd de verplichting om te vasten veel minder, ook de wekelijkse vastendag werd afgeschaft, wat overigens niet wou zeggen dat men er zich niet aan mocht houden. In de Veertigdagentijd voor Pasen gelden de vrijdagen nog als dagen van soberheid, maar naast het je onthouden van vlees zijn goede daden en bezinning ook heel belangrijke pijlers van vasten. ( Vrij naar Otheo.be)

***De bijbel zegt: 'Drink uw wijn van ganser harte'. Maar het tempo staat er niet bij.  
( Simon Carmiggelt)***

## **Stilstaan bij de schepping**

*In september vraagt de Kerk aan alle gelovigen om stil te staan bij de schepping als groot geschenk van God. Wij weten echter ook dat die schepping niet onbedreigd is, aldus bisschop de Korte van 's Hertogenbosch. Hij spreekt de hoop uit dat gelovigen hun levensstijl willen aanpassen ten gunste van het behoud van de schepping.*

*Hij verwijst daarbij naar 'Laudato si', de encycliek van paus Franciscus waarin de zorg en verantwoordelijkheid voor de schepping nadrukkelijk verbonden worden met sociale gerechtigheid. In de encycliek noemt paus Franciscus een aantal zorgelijke ontwikkelingen: gebrek aan schoon drinkwater, gebrek aan goede sanitaire voorzieningen, de vervuiling, de klimaatcrisis en het verloren gaan van de biodiversiteit en hij legt ook de vinger op de ongelijkheid in de wereld. De Bossche bisschop zegt tevens dat wij gelovigen, maar zeker ook de bestuurders en beleidsmakers niet onverschillig mogen staan tegenover het onrecht in de wereld, maar dat er barmhartigheid en solidariteit nodig zijn.*

## **Vieringen en activiteiten binnen de Vijf Heiligen Parochie en pastorale zone de Wijngaard.**

|  |
|--|
| <b>Zaterdag 6 september 2025</b>   |
| Terheijden H. Antonius Abtkerk 13.00 uur-16.30 uur openstelling<br>Tamara Beukenkamp , beelden, en Janneke Glerum, schilderijen  |
| <b>Zondag 7 september 2025 23<sup>e</sup> zondag door het jaar</b>   |
| Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur Woord en Communie G. v. d. Korput<br>GumarAnto en Herenkoor Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra, organist J. v. Opendorp.                |
| Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaard' 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk.<br>Cantores Blasiuskoor, organist J. Horbach.  |
| <b>Maandag 8 september 2025 Maria Geboorte</b>   |
| Terheijden Zorgcentrum Antonius Abt 10.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk   |
| <b>Zaterdag 13 september 2025 24<sup>e</sup> zondag door het jaar</b>  |
| Terheijden H. Antonius Abtkerk 13.00 uur-16.30 uur openstelling b. g. v. Open Monumentendag  |
| Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk, eigen muziek.<br>Caritascollecte Zonnebloem   |
| <b>Zondag 14 september 2025 24<sup>e</sup> zondag door het jaar</b>  |
| Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaard' 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk<br>Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, organist J. Horbach<br>Caritascollecte Zonnebloem |
| Oosterhout Pastorie en basiliek St. Jan de Doper 9.30 uur Eerste Familiezondag ter voorbereiding op<br>Eerste Communie en Vormsel met om 11.00 uur afsluitende eucharistieviering. |
| <b>Maandag 15 september 2025 Filmavond 'de brief van de paus'</b>  |
| Verrijzeniskerk, Vondellaan 43, Oosterhout, 19.30 uur  |

## **Laat je stemmen niet verloren gaan**



Tot en met 23 september 2025 kun je als Rabobank-klant van Breda-Amerstreek drie keer een stem uitbrengen op o.a. de volgende stichtingen en koren: Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden (SBAAT), Stichting Behoud Gummarus Wagenberg ( SBGW), Anthony Singers Terheijden (AST), Dameskoor GumarAnto, Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden ( dit jaar 275-jarig bestaan) en Tempeliers. Alvast hartelijk dank voor uw support.

## **Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie**

Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.

U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

### **Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen**

Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6 4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: [info@naardekerk.nl](mailto:info@naardekerk.nl)

Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur ,  
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

**Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk.**

### **Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet**

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: [terheijden@naardekerk.nl](mailto:terheijden@naardekerk.nl) Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

### **Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook**

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: [wagenberg@naardekerk.nl](mailto:wagenberg@naardekerk.nl) Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur



Nieuwsbrief VHP 184 verschijnt op vrijdag 19 september 2025.

Kopij voor deze nieuwsbrief van koren, werkgroepen of op persoonlijke titel graag voor woensdag 17 september 2025 sturen naar [info@naardekerk.nl](mailto:info@naardekerk.nl)

Kijk ook eens op onze website [www.naardekerk.nl](http://www.naardekerk.nl)